

Het kamp Stalag Luft I



Stalag Luft Bankau-Kreulberg, Polen bestond uit een strook van onvruchtbaar land dat uitsteekt in de Baltische Zee ongeveer 105 mijl ten noordwesten van Berlijn. Twee mijl ten zuiden van de hoofdingang staat een enorme Lutherse kerk die de noordelijke rand van het dorp Barth markeerde. Een groot dennenbos begrensd de westzijde het oosten en noorden van het kamp, De haven van Barth aan de kust is op minder dan een mijl van het hek en van prikkeldraad. Rondom het kamp een dubbel hek van prikkeldraad, twee rijen van vier meter uit elkaar, verbonden aan dikke palen. Elke honderd meter, een wachttoren met bewakkers voorzien van een machinegeweer en een paar schijnwerpers, voor de constante bewaking om en binnen de grenzen van het kamp.

De Stalag I was verdeeld in vijf afzonderlijke gebieden. Er waren vier gevangenis gebieden: Zuid of West, Noord 1, Noord 2 en Noord 3. Het vijfde gebied in het centrum, bestond uit de goed gebouwde Duitse dienstgebouwen.



**Krijgsgevangenen aankomst op het station in Barth
Duitse bewaker, Heinrich Haslob.**

**Krijgsgevangenen
marcheerde naar Stalag Luft I
vanaf het station door de
stad Barth.**

**Onderweg komen ze door de
Dammtor Poort, zoals te zien
op de achtergrond van deze
foto. De poort werd gebouwd
in het midden van de 14e
eeuw en is 35m hoog en heeft
een ingang van 4m breed.**

Foto met dank aan Roy
Kilminster - RAF POW





Stalag Luft I Guard Tower - Een van de vele wachttorens rond de 3 verbindingen in Stalag Luft # 1, Barth, Duitsland. Foto ongeveer genomen 10 mei 1945 na de bevrijding door de Russische opmars troepen van gepantserde divisie. Foto genomen door een Duitse camera in beslag genomen van burgers.

Kachel gebruikt voor het verwarmen van een van de vele grote kazerne kamers, het "thuis" voor 24 krijgsgevangenen (als we steenkool hadden gekregen- een rantsoen per persoon - wat zelden) was. Ook voor het koken.



Stalag Luft I Appèl- Zelfs na de bevrijding, de Sr Amerikaanse officier, kolonel Hubert "Hub" Zemke drong aan op dagelijkse appèls als een middel van het behoud van een zekere mate van militaire decorum. Het hielp in het bijhouden van de administratie voor diegenen die ervoor kozen om in plaats van terug te gaan naar het geallieerde front, te wachten om als groep te worden gepatriëerd.



Tekening van Stalag Luft Bankau bij de plaats Barth.



Annotated plan of Stalag Luft I as of January 1945.

Tekening van het kamp Stalag Luft Bankau bij de plaats Barth.

<p>CLASS OF SERVICE</p> <p>This is a full-rate Telegram or Cablegram unless its deferred character is indicated by a suitable symbol above or preceding the address.</p>	<h1 style="margin: 0;">WESTERN UNION</h1> <p style="font-size: small; margin: 0;">A. N. WILLIAMS PRESIDENT</p>	<p>1202</p> <p>SYMBOLS</p> <p>DL = Day Letter</p> <p>NL = Night Letter</p> <p>LC = Deferred Cable</p> <p>NLT = Cable Night Letter</p> <p>Ship Radiogram</p>
<p>The filing time shown in the date line on telegrams and day letters is STANDARD TIME at point of origin. Time of receipt is STANDARD TIME at point of destination.</p>		
<p>NUMBER</p> <p>59</p>	<p>RECEIVED BY</p> <p>HWBK</p>	<p>CHECK</p> <p>34 Goot.</p>
<p>Dated <u>W U X Washington D. C.</u> <u>Oct. 23, 1944</u> <u>1:16 P</u></p> <p>To <u>James W. Post</u></p> <p style="margin-left: 100px;"><u>1447 W. 101 St.</u></p>		
<p><i>Report just received thru International Red Cross states that your Brother-in-law First Lieutenant John L. Armstrong is a Prisoner of the Germans. Letter of information from Provost Marshal General follows.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>J. A. Ellis Adjutant General</i></p>		
<p>THE COMPANY WILL APPRECIATE SUGGESTIONS FROM ITS PATRONS CONCERNING ITS SERVICE</p>		

Bericht van het Rode Kruis ontvangen van gevangenschap.

De bevrijding van de krijgsgevangenen in Stalag Luft I .

Eind april, 1945 toen de oorlog in Europa zijn einde naderde, waren de Russen vanuit het oosten en de Britten en de Amerikanen uit het westen in de race naar het hoofdkwartier van Hitler in Berlijn. Stalag Luft I was ten noorden van Berlijn, dus het was zeker dat de geallieerde fronten ze snel zouden bereiken. Er kwamen al meldingen binnen dat de gevechten de omgeving van Barth naderden, de krijgsgevangenen realiseerden zich al snel dat de Russen als eerste bij hun zouden zijn om hun te bevrijden. Al snel begonnen ze het zware kanongebulder van de Russische artillerie dicht bij hen horen.

In hun verduisterde barakken hoorden de krijgsgevangenen het naderen van de bevrijders en de commotie in het kamp.

Op dit moment werd het de Duitse commandant en de bewakers bij Stalag Luft duidelijk dat het de Russen waren die bijna bij de poort waren. Dus benaderden ze de Senior geallieerde POW Officer van het kamp, kolonel Hubert Zemke en vertelde hem zijn medegevangenen voor te bereiden om van het terrein weg te marcheren in een poging om aan de naderende Russen te ontsnappen. kolonel Zemke weigerde dit te doen.

Kolonel Hubert Zemke informeerde de Duitse commandant dat, ook al waren er meer dan 200 van hen met geweren, de 9.000 krijgsgevangenen bereid waren voor hun vrijheid te vechten in plaats van te vertrekken en zouden overwinnen met de Russische bondgenoten zo dichtbij. Het was een voor hun een aanvaardbaar risico.

De Duitse commandant beseftte blijkbaar dat dit het einde van Duitsland was, en hij accepteerde dit besluit van kolonel Zemke. De Duitse commandant vertelde vervolgens kolonel Zemke dat hij en de bewakers het kamp om middernacht die avond (30 april 1945) zouden verlaten. Kolonel Zemke maakte direct plannen om het commando van het kamp over te nemen, want het was hem duidelijk aan dat hij als Senior Allied Officer verantwoordelijk was voor de veilige terugkeer van de krijgsgevangenen als de geallieerden bij het kamp zouden komen. Hij had al een groep manschappen

geselecteerd, die hem zouden helpen het kamp op orde te houden, totdat ze allemaal veilig in geallieerde handen zouden vallen.

Dus toen de krijgsgevangenen in Stalag Luft morgens wakker werden op 1 mei 1945 en ze rond keken, zagen zij dat alle Duitsers waren verdwenen en nu waren er krijgsgevangenen met armbanden om liepen voor de beveiliging en de wachttorens bemanden. Kolonel Zemke legde de krijgsgevangenen uit dat zij niet alleen op eigen houtje het kamp moesten verlaten, terwijl de oorlog nog rondom gaande was en ze neergeschoten zouden kunnen worden. Hij vond het kamp de best veilige plaats om de krijgsgevangenen beschermt te houden. (Je kunt je voorstellen dat niet veel van de krijgsgevangenen dit een goed idee vond, ze waren moe van het opgesloten zitten achter het prikkeldraad!)

Kolonel Zemke stuurde een afvaardiging naar de naderende Russen om hen te informeren dat er een krijgsgevangenenkamp van bondgenoten zich in het gebied bevond, zodat de Russen er niet op zouden schieten! Later op de dag kwam de Russische commandant naar Stalag Luft I en had een ontmoeting met kolonel Zemke en de Britse Senior Officer. De Russische commandant hield niet van het idee dat de geallieerde krijgsgevangenen nog steeds achter prikkeldraad zaten, zodat hij beval dat kolonel Zemke de hekken en de poort moest laten slopen. Zemke weigerde eerst, maar werd later overtuigd (sommigen zeggen met geweld, met een pistool) de hekken af te breken. De krijgsgevangenen begonnen enthousiast de hekken af te breken. Veel krijgsgevangenen gingen nu van het kamp af naar Barth en de omliggende gebieden. Sommigen van hen (ongeveer 700) gingen zelf op zoek naar de naderende Britse linies. In de daaropvolgende dagen met de verwarring van de oorlog nog rondom hen gaande, werd een deel van de krijgsgevangenen per ongeluk gedood.

Het was de 2e Wit Russische legergroep van het Rode Leger die in Barth op 1 mei 1945 de gevangenen van de oorlog in Stalag Luft I bevrijdden. Toen de Russen de magere voedselvoorraden in het kamp zagen, werden er enkele honderden koeien het kamp in gedreven om ze te laten slachten voor de hongerige krijgsgevangenen. Hier hielpen de krijgsgevangenen onmiddellijk mee. Het werd een bijzondere vreugdevolle feestavond onder de bevrijde krijgsgevangenen en de Russische soldaten. Een aantal dagen later arriveerden ook de Amerikanen bij het kamp in Barth. Zij zorgden er voor dat de krijgsgevangenen met vliegtuigen terug konden keren naar Engeland.

Het Russische leger bleef slechts een paar weken in Barth. Nadat de krijgsgevangenen geëvacueerd waren uit Barth, nam de Sovjet Militaire Administratie (SMAD) de lege kazerne in Stalag Luft I in gebruik en gebruikte ze als een repatriëring kamp voor hun landgenoten, die voor dwangarbeid door de Duitsers gebruikt waren. Ze kwamen in de repatriëring kampen waar ze werden ondervraagd door de Sovjet geheime dienst (GPU) en deze organisatie besloot of de voormalige dwangarbeiders naar huis werden gestuurd naar hun familie of in Stalinistische kampen (Goelags) dwangarbeiders werk in kolenmijnen in Siberië moesten doen of elders.

Krijgsgevangenen medaille

